

DRUIVEN EN DROESEM

Een reis langs Griekse wijngaarden



FREDERIEK LOMMEN



7. DE IONISCHE EILANDEN: WIJNBOUW VAN DE ARISTOCRATIE

VERSCHOLEN PARADIJS VAN DE FAMILIE VELIANÍTIS

Iedere avond drinkt de oude dame precies drie glazen witte wijn op het terras. Ze ziet er aristocratisch uit, heeft haar haar mooi gekapt en draagt iedere avond een lange jurk met veel sieraden. Ze drinkt haar wijn langzaam en beheerst. Nooit minder en ook niet meer. Geen rood, alleen wit. Na drie glazen staat ze op en gaat ze naar bed. 'Luxe leven op het landgoed,' dat is de zin die mijn aandacht trok toen ik naar een mediterraan eiland wilde gaan en de website van een Nederlandse reisorganisatie bekeek. De organisatie was gespecialiseerd in authentieke hotels en landhuizen, kleinschalige accommodaties, ver weg van het massatoerisme. Het landgoed Pélecas Country Club op Korfoe is één van de juweeltjes in hun reisaanbod. Ik boekte de reis en zit op dit moment op het terras van het prachtige domein. Ik kijk uit over de tennisbaan en het zwembad, omgeven door eeuwenoude zilvergroene olijfbomen, palmen, torenhoge coniferen en bloeiende bougainvilles. Gastvrouw Kiki brengt mij een schaal met verse pruimen en vijgen uit eigen tuin. Het achttiende eeuwse landgoed is al vele generaties in bezit van de familie Velianítis. De familie gebruikte de hoeve lange tijd als zomerhuis, én voor de productie van olijfolie en wijn. In 1990 besloot de huidige eigenaar, bouwkundig ingenieur Níkos Velianítis, de verschillende stallen, opslagruimten en de olijfpers te renoveren en om te bouwen tot een luxe hotel. De gastenverblijven zijn verspreid over drie prachtige gebouwen: het hoofdgebouw Archontiko met de ontbijtzaal en de 'presidential suite', het Larionegebouw met een aantal studio's die uitkijken over de wei met paarden, en het Olive Complex met verschillende typen studio's en appartementen. De verblijven zijn ingericht met antieke meubels van de familie. Het stijlvolle hotel ligt verscholen in het groen. De eenvoudige toegangspoort aan de weg van Korfoe-stad naar het dorp Pélecas wekt